



NIEUWSBRIEF

Dinsdag 7 mei 2019

Lezing: Van Emmerich naar Arnhem, de bevrijding van de Liemers.

Historicus en journalist Pim Gerritzen geeft u in Huize Vredenburg, Klapstraat 112, Westervoort een kijkje in zijn onderzoek naar de bevrijding van de Liemers.

Aanvang 20.00 uur.

Het barst van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De ene grote herdenking na de andere schiet uit de grond en 2019 en 2020 staan in het teken van de bevrijding van Nederland.

Maar wat weten wij eigenlijk van de bevrijding van de Liemers. Operatie Market Garden en de befaamde slag om Arnhem worden jaarlijks groots herdacht.

Wat er aan deze kant van de grote rivieren is gebeurd, weten maar weinig mensen. Tijd om daar verandering in te brengen.

Het onderzoek Van Emmerich naar Arnhem beschrijft in geuren en kleuren de bevrijding vanuit het Duitse Rijnland tot aan de succesvolle campagne in Arnhem.

Oprukkende Geallieerden, vluchtende burgers en vernietigde gebouwen.



De Canadezen zijn met amfibievoertuigen de IJssel bij Westervoort overgestoken. De opmars naar Arnhem begint.

De bevrijding van de Liemers heeft meerdere gezichten. Een lach en een traan.

Aan de hand van foto's, filmmateriaal en verhalen krijgt u in grote lijnen het verhaal te horen.

Hoe de Canadezen oprukten vanuit Emmerich en via 's-Heerenberg en Wehl optrokken richting de oevers van de IJssel in Westervoort. Waarna zij samen met de Britten op 12 april 1945 operatie Quick Anger lanceerden. Een uniek kijkje in de regionale oorlogsgeschiedenis voor jong en oud.

Aan het einde van de lezing is er tijd en ruimte om ervaringen en bronmateriaal te delen, zodat we samen een helder beeld van de bevrijding van de Liemers creëren.

bronmateriaal te delen, zodat we samen een helder beeld van de bevrijding van de Liemers creëren.